

Varens, vakwerk en vergezichten

Panoramawandeling over de rotspunten rondom Monschau.

De wandelroute is ongeveer 11 kilometer lang en wordt gekenmerkt door redelijk smalle paden, afgewisseld met goede geasfalteerde wegen. Daarnaast moet er in het tweede deel van de wandeling flink geklommen worden. Daartegenover staat dat we kunnen genieten van prachtige natuurlandschappen, historische bouwwerken en mooie uitzichten. Na afloop kunnen we het plaatsje Monschau bezoeken en hier eventueel een kop koffie drinken.



NSG Gebirgsbach Rur



Kreuz im Venn.

We parkeren de auto bij Dreistegen, een oude lakenfabriek bij de samenvloeiing van de Perlenbach en de Rur. De parkeerplaats vinden we door voor de brug over de Rur rechts af te slaan en achter het huis langs de Rur parkeren. Voor de parkeerplaats staat een richtingaanwijzer richting "Camping Dreistegen". Op de rotsen bij de parkeerplaats kunnen we mooie varens waarnemen, waaronder de zeldzame Noordse Streepvaren (*Asplenium septentrionale*), Steenbreekvaren (*Asplenium trichomanes*) en Eikvaren (*Polypodium vulgare*). Ook zitten er mooie slakken, Steenbikker (*Helicigona lapicida*) genaamd. We volgen de geasfalteerde weg, bewegwijzerd met A1 en A5, stroomopwaarts over de rechter- (noordelijke) oever van de Rur. Langs de Rur groeit een smalle strook bos met veel Gewone esdoorns (*Acer pseudoplatanus*). In de ondergroei nemen we allerlei fraaie planten waar die typisch zijn voor deze open ravijnbossen. Onder meer Wilde judaspenning (*Lunaria rediviva*), een soort die verwant is met de Tuinjudaspenning (*Lunaria annua*), maar waarvan de vruchten niet rond, maar halve maanvormig zijn. In de wintermaanden glinsteren ze in de zon en dragen in Duitsland de toepasselijke naam "Silberblatt". Verder groeit hier Adderwortel (*Polygonum bistorta*), Groot springzaad (*Impatiens parviflora*) en Witte boterbloem (*Ranunculus platanifolius*).

Waar een weg links afbuigt naar een grasveld langs de Rur, blijven wij rechtdoor lopen over de asfaltweg. Even verder komen we bij enkele gebouwtjes van dit kampeerterrein voor jeugdgroepen. Na het passeren van dit kampeerterrein zien we aan onze rechterhand ook de Ehrensteinley. Dit is een rotspunt die hoog boven het dal uittorent. De asfaltweg gaat even verderop over in een smal voetpad met hier en daar gladde boomwortels en keien. Na ongeveer 1 kilometer vanaf de parkeerplaats dalen we via een trap af naar een schuilhut met daarbij een brug over de Rur, dit is de zogenaamde "Fischerhütte". We blijven het symbool A5 volgen. Nu komen we in het natuurreservaat "Gebirgsbach Rur". Het klimaat is hier koel en vochtig en derhalve ideaal voor allerlei soorten mossen. Er komen enkele soorten voor die slechts op een of enkele plekken in Duitsland te vinden zijn! Overal zien we kleine en grotere

stroomversnellingen en met een beetje geluk ook enkele kanoërs die proberen de rivier te bevaren. Ook kunnen we hier leuke vogels waarnemen, zoals Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*), Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) of de Waterspreeuw (*Cinclus cinclus*). Af en toe komen van rechts kleine stroompjes naar beneden en voegen zich bij de Rur. Waar een zijweg rechts de berg omhoog gaat, blijven wij gewoon doorlopen langs de Rur. Onderweg zien we hier en daar groepjes Wilde narcissen (*Narcissus pseudonarcissus*) staan. Speciaal voor deze soort zijn enkele open stukken langs het water gecreëerd, zodat deze fraaie soort zich weer kan uitbreiden in het gebied.

Na ongeveer drie kilometer te hebben afgelegd komen we bij een grotere zijstroom, nadat we kort ervoor een brug over de Rur zijn gepasseerd. Het oversteken van deze zijstroom, de Ermesbach die afkomstig is van de Hoge Venen, is aan de monding in de Rur niet goed mogelijk, maar iets stroomopwaarts ligt een brug. We volgen het pad nu bergop langs de rand van het voormalige klooster Reichenstein. Aan onze linkerhand zien we een machtige beuk met eronder mooie varens. Boven aangekomen staan we op de oprijlaan van klooster Reichenstein.

Als we even verder de oprijlaan oplopen en de binnenplaats van het klooster oversteken kunnen we een blik werpen in de doorgaans geopende kloosterkerk.

Als we de oprijlaan daarna weer aflopen met de vijver aan onze linkerhand zien we voor ons het viaduct van de Vennbahn. Hier gaan we echter niet onderdoor, maar slaan linksaf en volgen een klein stukje de asfaltweg. Hier even opletten, want vooral op zondag rijdt hier nogal wat verkeer.

Op dit punt kunnen we de wandelroute ongeveer 1 kilometer afkorten door niet naar Kreuz im Venn te lopen, maar de asfaltweg te volgen tot bij de parkeerplaats met een schuilhut. Hier kunnen we de route weer oppakken.

Naar Kreuz im Venn.

Bij een bushalte buigt een zijweg rechtsaf, welke tevens bewegwijzerd is met "Kreuz im Venn", hier gaan wij rechtsaf. Na 200 meter passeren we middels een brug de Vennbahn. Als we de brug gepasseerd zijn lopen we rechtdoor, en negeren dus een naar rechts afbuigende weg. We passeren een slagboom en daarbij grenssteen 675, van de Belgisch- Duitse grens. Waar het hoge sparrenbos ophoudt, staat een groot houten aanplakbord en hier gaat ook een weg rechtsaf. Hier slaan wij in. Na ongeveer 150 meter komen we bij een Y- splitsing met in het midden een boom waarop een wit kruis getekend staat. Hier volgen we de rechtertak, negeren een zijweg naar links en lopen door tot we bij de Richelsley, een grote rotsformatie met bovenop een enorm kruis, komen. Aan de voet zien we een Lourdesgrot met enkele rustbanken. We lopen verder met de rots aan onze linkerhand tot de weg aan het uiteinde van de rots om de rots heen draait. We lopen verder over de brede bosweg en negeren een zijpad dat van links komt. Aan de rand van het bos komen we op een kruising, hier gaan we linksaf naar een schuilhut. Een mooie plek om even een pauze in te lassen. Ondertussen kunnen we genieten van het uitzicht op de omgeving met onder meer de z.g. Eifeldom van Kalterherberg. Voorbij de hut lopen we verder, met de hut aan onze linkerhand tot we na een tijdje weer uitkomen bij het houten aanplakbord. Hier steken we het kruispunt nu over en volgen een smal, met wortels bedekt pad bergaf. We passeren de spoorlijn en komen uit op de verharde weg. Hier gaan we rechtsaf tot bij de parkeerplaats met een schuilhut met enkele banken.

Vervolg routebeschrijving.

Daarna lopen we in onze oude richting verder over de asfaltweg, steken middels een brug de Rur over en komen uit bij de Norbertuskapel. Rechts van de kapel slingert een smal pad tussen de sparren door omhoog. Dit volgen we tot we boven op een dwarsweg aankomen. Hier gaan we linksaf en na enkele meters stroomt een smal stroompje onder het pad door. Links bevindt zich een bos en aan onze rechterkant enkele weilanden waarachter we de huizen van het dorp Kalterherberg zien liggen. We passeren een slagboom en aan beide kanten van de weg staat nu naaldbos. Na ongeveer 300 meter staan we onder een hoogspanningsleiding en zien links onder ons Reichenstein in het Rurdal liggen. Hier gaat ook een smal pad rechtsaf steil bergop, dat we inlopen, steeds de hoogspanningsleiding volgend. Bij een kruising van graswegen lopen we rechtdoor. Aan het einde van het pad komen we uit op een geasfalteerde weg aan de rand van enkele weilanden. Deze volgen we naar links en lopen zo een heel stuk langs een jonge aanplant met onder meer Beuken (*Fagus sylvatica*) erin. Bij de tweede zijweg van rechts slaan we rechtsaf. We lopen nu tussen de weilanden door en zien in de verte hier en daar beukenheggen van het "Monschauer Heckenlandschaft" liggen. We blijven rechtdoor lopen in de richting van een boerderij. Voorbij de boerderij komen we uit op een T- splitsing en buigen hier linksaf. We lopen verder over de geasfalteerde weg en slaan kort voor de volgende boerderij weer rechtsaf, richting Perlenau/ Talsperre. Nu hebben we aan onze rechterhand een sparrenaanplant en links nog steeds de weilanden. In de verte zien we de schoolgebouwen boven Monschau liggen. In het bos komen we op een kruising van boswegen. We slaan hier linksaf een vrij smalle dalende weg in. Hier wijst ook een richtingbord naar de Perlenbachtalsperre en Schwingsborn. Zo dalen we af naar de grote weg van Monschau naar Höfen (B- 258). Na een hele tijd komen we uit bij deze weg. Hier slaan we meteen rechtsaf en volgen de weg richting Kalterherberg. Ook deze verlaten we vrijwel meteen weer. Aan onze linkerhand voert namelijk een pad naar de stuwdam van de Perlenbachtalsperre. We lopen over de dam en aan het einde ervan lopen we links het dal in. We volgen nu het teken van de Hauptwanderweg van de Eifelverein (>). We lopen tot op een dwarsweg. Hier gaan we een heel klein stukje linksaf tot we rechts een bosweg zien voor het gebouw van het Wasserwerk Perlenau. Deze slaan we in en komen onder de brug van de B- 258 door en volgen nu de Perlenbach over een pad op de rechter- (oostelijke) oever. De beek ligt vrij diep onder ons. Na een tijdje zien we aan de overkant van de beek de voormalige houtzagerij, nu restaurant, "Perlenau" liggen. Hier voert ook een brug over de Perlenbach. Daartegenover voert een smal pad de berg op, hetgeen wij volgen. We vervolgen onze weg verder bergop met afwisselend aan onze rechter- of linkerhand rotsen. We zitten nu in een gebied met glibberige rotsen waar het pad dikwijls moeilijk te vinden is, een kaart is hier echt geen overbodige luxe. Een ander aanknopingspunt is het teken van de 100- route, dat ons van de andere kant tegemoet komt.

Na een hele tijd komen we bij een dwarsweg. Hier gaan we linksaf en lopen nu op een weg die geleidelijk ietwat daalt. Waar route A1 linksaf de berg af gaat, blijven wij rechtdoor lopen, op ongeveer dezelfde hoogte. Aan onze linkerhand kunnen we zo nu en dan genieten van het uitzicht en dat moeten zeker niet verzuimen, want het is hier prachtig. De weg wordt steeds smaller en gaat na een tijdje over in een smal voetpad. We passeren twee rotspunten, de Engels- en de Teufelsley. Daar kunnen we op ons gemak het verhaal over het ontstaan van deze rotspunten nalezen. Ook hier kunnen we weer genieten van het uitzicht. Diep beneden ons zien we de voormalige fabrieksgebouwen van de familie Scheibler nabij Dreistegen liggen. We gaan hier voorbij rechtdoor over het smalle pad. Na een klein stukje begint de weg

te dalen en aan onze linkerhand zien we de eerste huizen van Monschau al liggen. Na ongeveer 1 kilometer bereiken we het gebied Burgau, vanwaar we het mooie plaatsje Monschau in kunnen lopen als we dat willen. We kunnen hier de mooie vakwerkhuisen bewonderen of in een cafeetje een kopje koffie gaan drinken. Ook kunnen we een bezoek brengen aan de burcht. Om terug te lopen naar de auto hoeven we alleen maar de Rur stroomopwaarts te volgen. We lopen zo het plaatsje Monschau uit en komen op het fietspad langs de B- 258. Als we dit nog ongeveer 750 meter volgen, zien we de fabrieksgebouwen van Dreistegen, waar we onze auto hebben geparkeerd, alweer liggen.



Zicht op Monschau



Waterspreeuw .

Auteur van de wandelroute: Olaf Op den Kamp, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade www.eifelnatur.de

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.